



ARMAMO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 στις 5 μ.μ. ήταν το ραντεβού μας στο αεροδρόμιο για το ταξίδι της συμμετοχής μας στο ARMAMO στην Κωνσταντινούπολη (Armabey όπως λεγόταν παλαιότερα). Το διακρατικό πρόγραμμα ARMAMO, στο οποίο συμμετέχουν δύο τουρκικά και δύο ελληνικά σχολεία, είναι μία εκπαιδευτική δράση που γίνεται εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Maltepe University της Κωνσταντινούπολης. Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο 2019, οι μαθητές που συμμετείχαν προετοίμαζαν με email και Power Point το θέμα που είχε επιλεγεί φέτος και που ήταν «Κοινά φαγητά και γλυκά, χοροί και μουσική στην Ελλάδα και στην Τουρκία».

Στο νέο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης φτάσαμε στις 8:30 μ.μ. και στη συνέχεια στο ξενοδοχείο μας «Marma hotel» (5άστερο παρακαλώ), όπου δειπνήσαμε. Το επόμενο πρωί ξεκίνησε η τελική παρουσίαση του προγράμματος ARMAMO. Τα παιδιά των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού του Marmara College τραγούδησαν ελληνικά και τουρκικά τραγούδια και το πρόγραμμα συνεχίστηκε με ομιλίες των διευθυντών των σχολείων και της ιδρύτριας του ARMAMO. Ακολούθησαν παιδιά Λυκείου του Marmara College, που χόρεψαν και τραγούδησαν εντυπωσιακά ποντιακά κομμάτια. Αμέσως μετά ήταν η σειρά της «Παιδαγωγικής Πρωτοπορίας». Τα κορίτσια μας Βελετάκου Μ., Δασκαρόλη Β., Ιωάννου Φ., Λάγιου Α.-Μ., Μαρμαρά Μ., Μπελώνια Ε., Νιόμα Μ. και τα αγόρια μας Βελετάκος Γ., Γουζέας Ι., Δοντάς Σ., Μπόκας Β., Πορετσάνος Α., Πορετσάνος Κ. και Φαϊτός Α. μίλησαν σε άπταιστα αγγλικά, παρουσιάζοντας το Power Point για κοινά φαγητά και γλυκά των δύο χωρών, (π.χ. παπουτσάκια, μπακλαβάς) και για τον «κοινό» μας Καραγκιόζη. Ακολούθως τα παιδιά μας, με συνοδεία φλογέρας, τραγούδησαν δύο τραγούδια και χόρεψαν τρεις χορούς με καταγωγή από την Μικρά Ασία. Όλη η παρουσίαση ήταν εξαιρετική και η βοήθεια από τις καθηγήτριές μας κα Ι. Μπρέμπου και κα Π. Σταματελάτου, που μας συνόδευαν, ήταν καθοριστική για τη μεγάλη επιτυχία της παρουσίασης. Από τους μαθητές του Γυμνασίου του Marmara College παρακολούθησαμε αναπαράσταση της διαδικασίας του γάμου (γνωριμία γονέων, τελετή γάμου, παραδοσιακούς χορούς). Ακολούθησε η παρουσίαση Power Point του Αριστοτέλειου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης με τραγούδια και χορούς με κοινή προέλευση. Το πρόγραμμα έκλεισε με ανταλλαγή δώρων και χορό επί σκηνής από όλους τους συμμετέχοντες.

Το απόγευμα πήγαμε στην πλατεία Taksim, επισκεφθήκαμε τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος και στη συνέχεια, αφού κατεβήκαμε τον πεζόδρομο της Istiklal μέχρι τον Πύργο του Γαλατά, πήραμε το τελεφερίκ για τη γέφυρα του Γαλατά, όπου βρίσκεται γνωστό μπακλαβατζίδικο της Κωνσταντινούπολης.

Το επόμενο πρωί, διασχίζοντας την κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου, φτάσαμε στο Μπλε Τζαμί. Επισκεφθήκαμε τον Ιππόδρομο του Κωνσταντίνου και περπατώντας φτάσαμε στην Αγία Σοφία, τον επιβλητικό ναό της χριστιανοσύνης. Αφού «φάγαμε» λίγη βροχή περιμένοντας, μπήκαμε τελικά στον ναό με ξεναγό την κα Πλουσία. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το Τοπ Καπί και την παρακείμενη μεγάλη Κρήνη και το βράδυ «τιμήσαμε» το εστιατόριο του ξενοδοχείου μας, διαλέγοντας φαγητά από το μπουφέ.

Κυριακή πρωί ξεκινήσαμε για το Πατριαρχείο. Αφού αγοράσαμε τα απαραίτητα αναμνηστικά, μπήκαμε στον χώρο του Πατριαρχείου, με ξεναγό τον κ. Θανάση. Παρακολούθησαμε τη θεία λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων δίπλα στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος χοροστάτησε στη λειτουργία. Ο Παναγιώτατος, μετά το τέλος της λειτουργίας, ανακοίνωσε στο εκκλησίασμα ότι τα παιδιά του σχολείου μας, που εκκλησιάστηκαν, ταξίδεψαν από την Αθήνα και αμέσως μετά μας μοίρασε βαία και σταυρουδάκια. Στο προαύλιο βγάλαμε και αναμνηστική φωτογραφία μαζί του.

Και τότε ήταν που «βγήκε» η είδηση. Ο Πατριάρχης είναι «Ολυμπιακός»! Και να πώς συνέβη. Ο Παναγιώτατος, απευθυνόμενος στους Πορετσάνο, Δοντά και Μπόκα τους ρώτησε τι ομάδα υποστηρίζουν. Όταν ο Μπόκας απάντησε «Ολυμπιακάρα» ο Πατριάρχης είπε «Μπράβο!», ενώ στους άλλους δύο που δήλωσαν «ΑΕΚ» δεν είπε τίποτα...

Αμέσως μετά ξεκινήσαμε για το αεροδρόμιο και κατά τις 6 το απόγευμα, κουρασμένοι αλλά χαρούμενοι πέρασαμε στην αγκαλιά των δικών μας, που μας περίμεναν εναγωνίως. Ευχαριστούμε πολύ τις καθηγήτριές μας κα Μπρέμπου και κα Σταματελάτου για όλα όσα προσέφεραν για την επιτυχία της εκδρομής μας. Και του χρόνου!



1



2



3



4



5



6



7



8



9

1. Με φόντο τον εμβληματικό ναό της Αγίας Σοφίας.
2. Τα παιδιά μας χορεύουν στην παρουσίαση του προγράμματος ARMAMO χορούς με καταγωγή από την Μικρά Ασία.
3. Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.
4. Στον Ιππόδρομο.
5. Στην πλατεία Taksim.
6. Μπροστά από γνωστό μπακλαβατζίδικο της Κωνσταντινούπολης.
7. Στον Ιππόδρομο του Κωνσταντίνου με τους οβελίσκους.
8. Δεν παραλείψαμε να επισκεφθούμε και το Τοπ Καπί.
9. Εκκλησιαζόμαστε δίπλα στον Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

