



1



2

1. Μπροστά σε ένα παλιό αμάξι, σε κάποιο γραφικό δρομάκι της Ρίγα.
2. Στο βάθος η μεγάλη γέφυρα του ποταμού Daugava που διασχίζει τη Ρίγα.
3. Δράση αλληλογνωριμίας με Λετονούς συμμαθητές μας.
4. Φαγητό στην τραπεζαρία του σχολείου.



3



4



5



6

5. Παρέα με Λετονές φίλες μας διακοσμούμε τσάντες στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας.
6. Εξασκούμαστε στις βολές στο μπάσκετ με Λετονούς συμμαθητές μας.
7. Συγκεντρωθήκαμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη «Γιορτή του τραπεζομάντιλου».
8. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα γεμάτοι ωραίες εντυπώσεις. Ευχαριστούμε το Erasmus+ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.



7



8



ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Πεύκων 13 – Πλατεία Βαρυμπόμπης – τηλ. 210.8169522

Βαρυμπόμπη Μάιος 2019



Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος Erasmus+ «Generation Z at school», ενέκρινε τη συμμετοχή του σχολείου μας σε πρόγραμμα μαθησιακής κινητικότητας, σε συνεργασία με άλλο σχολείο της πόλης Saulkrasti της Λετονίας. Το πρόγραμμα είχε σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους ερχόμενοι σε επαφή με ένα λαό διαφορετικής κουλτούρας και πολιτισμού, ώστε τελικά να προαχθεί το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Τα έξοδα του ταξιδιού για όλους τους συμμετέχοντες (αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, σίτιση, μετακινήσεις και εισοδοί σε μουσεία) καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ταξίδι μας ξεκίνησε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τα ξημερώματα της Τρίτης 30/4/2019.

Προσγειωθήκαμε στη Ρίγα της Λετονίας και με λεωφορείο κατευθυνθήκαμε προς την παλαιά πόλη της Ρίγα όπου βρισκόταν το ξενοδοχείο μας. Αφού πρώτα βγήκαμε για μια πρώτη «ανίχνευση», τακτοποιηθήκαμε κατόπιν στα δωμάτια για ξεκούραση. Το απόγευμα συνεχίσαμε τις εξορμήσεις μας στις πλατείες της Ρίγα. Η Ρίγα είναι η πρωτεύουσα της Λετονίας (έχει 2.000.000 κατοίκους) και με την Εσθονία και τη Λιθουανία αποτελούν το σύμπλεγμα των τριών Βαλτικών κρατών.

Την επομένη, Πρωτομαγιά, κάναμε μία μεγάλη βόλτα στα αξιοθέατα της Ρίγα. Είδαμε από κοντά πολλά αξιοθέατα όπως το Δημαρχείο, το Μέγαρο των Μαυροκέφαλων, το Μνημείο της Ανεξαρτησίας, το Σπίτι με τις Γάτες. Οι γάτες είναι οι «mascot» της Ρίγα! Ο κ. Γ. Χριστόπουλος, παλιός δάσκαλος του σχολείου μας, είχε φροντίσει να μας συνοδεύσουν και να μας ξεναγήσουν στη βόλτα μας τρεις Λετονοί.



1



2

1. Μόλις φτάσαμε στη Ρίγα και είμαστε πανέτοιμοι για όλα. Στη φωτογραφία διακρίνονται οι : Δημήτρης, Ισιδωρος, Νίκος, Δάφνη, Μαίρη, Φώτης, Γιώργος, Αριάδνη, Ιωάννα και Άγγελος.
2. Στον κεντρικό πεζόδρομο της Ρίγα. Πίσω διακρίνεται το Μνημείο της Απελευθέρωσης.



1

2

3

1. «Γιορτή της Ανεξαρτησίας» στην κεντρική πλατεία της Ρίγα. Λετονές κυρίες απαθανατίζονται με παραδοσιακές φορεσιές.
2. Μπροστά στο κτήριο της Ακαδημίας Επιστημών. Ανεβήκαμε μέχρι τον τελευταίο όροφο!
3. Πρωτομαγιά! Ξεκουραζόμαστε για λίγο έξω από το παλιό υποστατικό του ανοιχτού Λαογραφικού Μουσείου.



Παρουσιάζουμε τις εργασίες μας για τη Λετονία στα αγγλικά.



5



4



6

4. Σε μια από τις γραφικές πλατείες της Ρίγα, με φόντο το Μέγαρο των Μαυροκέφαλων.

5, 6. Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Διακρίνονται οι εκπαιδευτικοί μας :

- κα Μαρία
- κα Αγγελική
- κα Γιώτα
- κα Εύα



7



8

7. «Ξεπουπουλιάζουμε» τις τουλίπες για να μελετήσουμε τον ύπερο, τα πέταλα και τους στήμονες.
8. Χορέψαμε τρεις ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή πήγαμε στο σχολείο της πόλης Saulkrasti, 50 χλμ. μακριά. Αφού μας ξενάγησαν οι Λετονοί στο σχολείο τους, παρακολουθήσαμε και συμμετείχαμε σε διάφορες δράσεις μέσα στην τάξη. Συμμετείχαμε σε παιχνίδια αλληλογνωριμίας με τους Λετονούς μαθητές, σε μαθήματα Αγγλικών, Ρωσικών, Βιολογίας, σε διαδραστικό παιχνίδι μαθηματικών και σε μάθημα Οικιακής Οικονομίας (διακόσμηση πάνινων τσαντών). Επιπλέον παρακολουθήσαμε τη γιορτή όλου του σχολείου για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Λετονίας, η οποία λέγεται «Γιορτή του λευκού τραπεζομάντιλου». Πραγματοποιήσαμε επίσης αθλητικές δράσεις όπως Γερμανικό, καλαθοσφαίριση, βολές μπάσκετ, σουτ ποδοσφαίρου, διαγωνισμούς με στεφάνια, μίνι γκολφ κ.ά. Συμμετείχαμε ακόμη σε μάθημα φυτολογίας. «Διαλύοντας» μία τουλίπα μάθαμε για τον ύπερο, τα πέταλα, τους στήμονες, για να αντιληφθούμε τα μέρη του φυτού στην πράξη και όχι μόνο «διαδραστικά». Όλες οι συζητήσεις γίνονταν στα αγγλικά.

Το Σάββατο επισκεφθήκαμε τις τέσσερις μεγάλες κλειστές αγορές της Ρίγα, που όλες μαζί μοιάζουν με στεγασμένη λαϊκή αγορά. Κατόπιν κατευθυνθήκαμε στην Ακαδημία Επιστημών της Λετονίας, η οποία στεγάζεται σε ένα πανύψηλο κτήριο Γοτθικής τεχνοτροπίας και ανεβήκαμε στον 17^ο όροφο απ' όπου θαυμάσαμε την πόλη της Λετονίας από ψηλά. Μένει ακόμη στα μάτια μας το απέραντο πράσινο που υπάρχει στο κέντρο της Ρίγα, ίσως το περισσότερο πράσινο που έχουμε δει μέσα σε πόλη!

Την Κυριακή πήγαμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Ρίγα, όπου στους 5 ορόφους του είδαμε έντομα, ψάρια, θηλαστικά και πουλιά, καταλήγοντας στον άνθρωπο και στην εξέλιξη του, από την εποχή των σπηλαιών μέχρι και σήμερα. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο και αργότερα απολαύσαμε βόλτα με πλοiάριο στα κανάλια της Ρίγα.

Τη Δευτέρα με το πούλμαν μας επισκεφθήκαμε τα μεσαιωνικά κάστρα στις πόλεις Turaida και Sigulda και κάναμε τις βόλτες μας παρατηρώντας τον τρόπο ζωής και τα παραδοσιακά επαγγέλματα των προηγούμενων αιώνων. Φτιάξαμε τα αναμνηστικά μας νομίσματα και επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο μας για να αρχίσει το ταξίδι της επιστροφής. Μετά από πτήση 3 ωρών φτάσαμε στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου πέσαμε στην αγκαλιά των δικών μας, που μας περίμεναν με αγωνία.



1



2

1. Στην κεντρική πλατεία της παλαιάς πόλης της Ρίγα.
2. Στο πάρκο της πόλης Turaida, με τις γραφικές λιμνούλες και τον παλιό τρόπο ζωής.



3



4

Με τους Λετονούς φίλους μας ετοιμάζουμε εργασίες με θέμα «10 καλύτεροι τρόποι για να μαθαίνεις» (3) και στη συνέχεια τις παρουσιάζουμε στην τάξη (4).