



1



2

1. Με τον «Ματθαίο» του «Μηρούσκο» που συναντήσαμε στη βόλτα μας στη Λευκωσία.
2. Σε μία από τις αίθουσες επιχειρηματολογίας του Μ.Υ.Ν.
3. Βρισκόμαστε στα όρια της ζώνης των κατεχομένων στη Λευκωσία.



3

Η τελευταία ημέρα του Μ.Υ.Ν. ήταν αφιερωμένη σε γενικά συμπεράσματα σχετικά με τις δραστηριότητες των παιδιών και πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης του συνεδρίου. Μας παραδόθηκαν τα διπλώματα συμμετοχής και με το πουλμανάκι πήγαμε στη Λάρνακα. Μετά το φαγητό επισκεφτήκαμε το μεσαιωνικό κάστρο, τον περίφημο ναό του Αγίου Λαζάρου, ο οποίος κατασκευάστηκε τον 9^ο μ.Χ. αιώνα, καθώς και το μουσουλμανικό τέμενος της Λάρνακας. Ολοκληρώνοντας την περιήγησή μας, θαυμάσαμε τα φλαμίνγκο στην Αλυκή της Λάρνακας και κατευθυνθήκαμε προς στο αεροδρόμιο.

Έλεγχος και πτήση προς Αθήνα, όπου μας περίμεναν οι αγκαλιές των μαμάδων και των μπαμπάδων.

Και του χρόνου στο επόμενο Μ.Υ.Ν.!

Από τη Διεύθυνση



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Γυμνάσιο



Βαρυπόμψη 14.02.2017

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Μ.Υ.Ν.)
ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Η «Παιδαγωγική Πρωτοπορία», το Γυμνάσιό μας, προσκλήθηκε φέτος να συμμετάσχει στη διαδικασία επιχειρηματολογίας του Μοντέλου των Ηνωμένων Εθνών (Μ.Υ.Ν.). Η διαδικασία της προσομοίωσης **πραγματοποιείται εξ' ολοκλήρου στην Αγγλική γλώσσα** και γίνεται **υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών**. Στην εκπαιδευτική αυτή επίσκεψη συμμετείχαν όσα παιδιά ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις της Αγγλικής γλώσσας και όσα βέβαια επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στο συνέδριο.

Ξεκινήσαμε την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου, από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με απευθείας πτήση της Aegean για Λάρνακα. Οι μαθητές, που συμμετείχαν, ήταν οι ακόλουθοι : Αλκουντάχ Αλέξανδρος, Βαλσαμής Λεόντιος, Δημητριάδη Χριστίνα, Καϊμάκη Μυρτώ, Κόκκαλης Δημήτρης, Μηνιάνη Έλλη, Παπαγεωργίου Ηλιάννα και Σολωμού Χριστιάννα.

Τους μαθητές συνόδευσαν η υπεύθυνη του Αγγλικού τμήματος του σχολείου μας κα Ιωάννα Μπρέμπου, που ομολογουμένως οργάνωσε άψογα την επίσκεψη, η κα Πλουσία Σταματελάτου, με πολλές γνώσεις για την Κύπρο, εφόσον είναι παντρεμένη με Κύπριο, καθώς επίσης και ο κ. Θανάσης Ζαχόπουλος «δια τον φόβο των Ιουδαίων». Μετά από μιάμιση ώρα πτήσης προσγειωθήκαμε στη Λάρνακα, όπου μας περίμενε το πουλμανάκι που θα μας συνόδευε στην εκδρομή μας και ξεκινήσαμε για τη Λεμεσό. Αφού διασχίσαμε όλη την πόλη παραλιακά με τα περίφημα ξενοδοχεία της συνεχίσαμε για την Πάφο.



Χαρούμενοι και υπερήφανοι απαθανατίζομαστε στο συνεδριακό χώρο του Μ.Υ.Ν.

Η πόλη της Πάφου είναι, από ότι διαπιστώσαμε, η ομορφότερη μάλλον μεγάλη πόλη της Κύπρου. Φάγαμε δίπλα στο κύμα, στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το μεσαιωνικό κάστρο της Πάφου και, αφού πήραμε δυνάμεις τρώγοντας το καθιερωμένο μας παγωτό, κάναμε βόλτα στην ηλιόλουστη παραλία της Πάφου. Επιστρέφοντας με το πούλμαν επισκεφτήκαμε τη μαρίνα της Λεμεσού, που είναι σήμερα το πιο «in» μέρος για απογευματινή και βραδινή έξοδο στη Λεμεσό και στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς τη Λευκωσία, όπου τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο μας. Μετά το απαραίτητο «φρεσκάρισμα» πήγαμε για φαγητό στο «Sushi la», το πολύ ωραίο μαγαζί του κυρίου Αυρήλιου, γονέα του σχολείου μας. Το βράδυ επιστρέψαμε αργά στο ξενοδοχείο μας για ύπνο, παρ' όλο που είχαμε πρωινή έγερση στις 6:30.



Η ορχήστρα χάλκινων πνευστών των φοιτητών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μας υποδέχεται κατά την έναρξη του συνεδρίου του M.U.N.

Την επομένη πήγαμε με λεωφορείο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, έναν πολύ οργανωμένο και ευχάριστο χώρο. Μετά τις απαραίτητες φωτογραφίες άρχισαν οι επιχειρηματολογίες στην Αγγλική γλώσσα. Οι μαθητές Καϊμάκη Μυρτώ, Αλκουντάχ Αλέξανδρος, Δημητριάδη Χριστίνα και Σολωμού Χριστίνα εκπροσωπούσαν την Ολλανδία και οι μαθητές Μηνιάνη Έλλη, Παπαγεωργίου Ηλιάνα, Βαλσαμής Λεόντιος και Κόκκαλης Δημήτρης τη Λιθουανία. Παρακολουθήσαμε την τελετή έναρξης με την εντυπωσιακή παρέλαση όλων των σημαιών των κρατών καθώς και την ενόργανη και φωνητική μουσική από φοιτητές του Πανεπιστημίου. Η επιχειρηματολογία συνεχίστηκε μέχρι το απόγευμα στις 5:30, αφού βέβαια μεσολάβησε μεγάλο διάλειμμα για φαγητό. Στην επιστροφή ξεκινήσαμε για βόλτα στον πεζόδρομο της Λήδρας και καταλήξαμε στη γνωστή πράσινη γραμμή που χωρίζει τη Λευκωσία στα δύο, στον Ελληνοτουρκικό τομέα και στον Τουρκοκυπριακό. Δείπνο και ξεκούραση στα δωμάτια (όσο μπορείς να το πεις βέβαια ύπνο και ξεκούραση).

Σάββατο πρωί, μετά το πρωινό εγερτήριο, πρωινό και λεωφορείο για το Πανεπιστήμιο. Ακολούθησαν συνεδριάσεις στις επιτροπές επιχειρηματολογίας, οι οποίες ασχολούνται με θέματα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά. Μετά το φαγητό και την απογευματινή συνάντηση επιχειρηματολογίας συγκεντρωθήκαμε στο ξενοδοχείο για να ξεκινήσουμε την επίσκεψή μας στα κατεχόμενα. Έχοντας ήδη δει το τείχος που χωρίζει την παλιά πόλη της Λευκωσίας από τη μοντέρνα, φτάσαμε στο σημείο ελέγχου των κατεχομένων. Μετά τον έλεγχο των ταυτοτήτων περάσαμε στα κατεχόμενα, όπου επισκεφτήκαμε το μεγάλο τζαμί της κατεχόμενης Λευκωσίας. Εκεί κάποια παιδιά έβγαλαν τα παπούτσια τους και μπήκαν μέσα. Αφού αγοράσαμε διάφορα αναμνηστικά, περάσαμε και πάλι στην Ελληνοκυπριακή πλευρά, συνεχίζοντας τη βόλτα μας. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε ένα «Escape Room», που βρισκόταν εκεί κοντά και αργότερα το βράδυ σουβλάκια και ύπνος.



1



2



3

1. Στο λιμάνι της Πάφου.
2. Μπροστά στο μεσαιωνικό κάστρο της Λάρνακας.
3. Οι σεφταλιές και τα χαλούμια σε πρώτη ζήτηση. Νοστιμότητα!
4. Στο κάστρο της Πάφου.
5. Στο εξωτερικό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου.



4



5

